

Proclamatie

Wij, hare dorstlustige hoogheid Prinses Mirjam van het Festijn en Adjudant Jan
Bij gratie van alle carnavalisten de 1e dorpsprinses van heel het Kaokelnes.
Jonkvrouw in de orde van de verklede malloten en beschermvrouwe van de Gala-guppen en niet te vergeten de
Jonkheren, Carnavalisten en Feestfanaten

Verklaren:

Gigantisch vereerd en trots om prinses te zijn van het Kaokelnes en gaan er vanuit een ieder, niet
leeftijdsgebonden carnavalist te mogen begroeten voor een uitbundig carnavalsfestijn.

Doen op voordracht van de Prinsenraad, de Presidenten, de Senaat en de Raad van Elf, gehoord weten en
verstaan:

Onze lijfspreuk voor het komende carnavalsseizoen zal zijn:
"Heb 't lef om anders te zijn".

Ten eerste:

Ben je zwart, blank, geel of travestiet,
het maakt niet uit, GENIET.

Ten tweede:

Heb je met de carnaval niets om aan te trekken,
kijk bij Het Festijn daar hangen volle rekken.

Ten derde:

Alcohol en verkeer gaan niet samen.
Dus als je gezopen hebt, wees een vent.
En blijf bij de vrouw waar je op dat moment bent.

Ten vierde:

Er zal met carnaval geen verschil zijn tussen rang en stand,
of tussen mensen met veel of heel weinig verstand.

Ten vijfde:

In het dagelijkse leven ben ik Mirjam van de poezen en de paarden,
maar met carnaval ben ik er voor jong, iets minder jong en voor de bejaarden.

Ten zesde:

We gaan ons inzetten voor een optocht waar we trots op zijn,
Want wie het kleine niet eert heeft gelijk, het kan altijd groter.

Ten zevende:

Ik voel mij vereerd om uitgekozen te zijn om hier als eerste prinses te mogen staan,
Wel hoop ik dat jullie beseffen, dat het nu met jullie rust is gedaan.

Ten achtste:

Wij gaan voor respect, lol en gein,
dit alles ondersteund door een heerlijke glas zoete witte wijn

Ten negende:

Wij zullen steeds 11 minuten te vroeg komen en 11 minuten te laat vertrekken
En zo elke dag met 22 minuten weten te rekken.

Ten tiende:

Wij heffen met u heel graag het glas op een geweldig carnavalsseizoen,
en zullen dit de hele carnaval voor blijven doen.

Ten elfde:

Vanaf nu barst het carnavalsfestijn los, ga genieten zonder zorgen.
En niet getreurd, want na elke laatste ronde komt er weer een morgen.
En ja eenmaal thuis,
Oost of West daar drinken we de rest.